

HOKUSAI

De Grote Golf



Japan

Katsushika Hokusai maakte de grote golf in 1831. In deze tijd was Japan afgesloten van de buitenwereld. Alleen de Nederlanders en de Chinezen mochten naar Japan komen, voor handel.

De shōgun was de militaire heerser in Japan. Hij had een eigen leger van samurai. De shōgun was erg machtig. Hij had zelfs meer te vertellen in Japan dan de keizer!



DID YOU KNOW?



Nagasaki

Wist je dat de Nederlanders een speciale handelspost hadden in Nagasaki? Dat was een plek waar de ze spullen mochten kopen en verkopen. Het was een eilandje met de naam Deshima.



Ukiyo-e

De periode waarin Japan was afgesloten heet de Edo-periode en duurde van 1603 t/m 1868. In deze tijd groeide de Japanse steden, zoals de stad Edo (Tokyo). Veel kooplieden en ambachtslieden konden flink wat geld verdienen in de stad. Dat geld gebruikten ze om bijvoorbeeld kunstwerken te kopen. Populaire kunstwerken waren ukiyo-e prenten. Dit zijn prenten van het dagelijks leven. Hokusai's Grote Golf is ook een ukiyo-e prent!





Tokyo

Wist je dat Edo (Tokyo) al sinds de 17e eeuw de grootste stad is van Japan? Tegenwoordig is Tokyo zelfs de grootste stad ter wereld.



Houtsnede

Ukiyo-e prenten worden niet gemaakt met kwasten of penselen, maar met een houtsnede: een houten blok waar een tekening in is gemaakt met scherp gereedschap. Deze afbeelding wordt vervolgens papier gedrukt. Een soort stempel dus!

Voor elke kleur in de prent wordt een apart blok gesneden. Al deze houten stempels worden over elkaar gedrukt om één afbeelding te maken.



Foto uit: *Carve Your Own Ukiyo-e Art: Where to Learn Traditional Japanese Woodblock Printing*,
door Lisa Wallin



Foto uit: *Ukiyo-e, Japanese Woodblock Printing*,
door Laura Wheatley

Prenten maken

Kunstenaars maakten niet alleen hun prent. De taken werden verdeeld onder verschillende mensen: 1) de kunstenaar die de prent ontwierp, 2) de houtsnijder die die houtblokken sneed, 3) de drukker die vel voor vel drukte. 4) de uitgever, die de prenten verkocht.



Hokusai

Hokusai werd geboren op 31 oktober 1760 in Edo (Tokyo). Hij begon op zijn 14e met houtsnijden, schilderen en tekenen. Daar is hij nooit meer mee gestopt. Toen hij de Grote Golf maakte, was hij al 70 jaar oud!

Wist je dat Hokusai de term manga heeft bedacht? Manga betekent 'schetsen'.

Hokusai gaf verschillende boeken met zijn schetsen uit en noemde die 'Hokusai manga'.





Hokusai Manga

Meneer Hokusai



Perspectief

Kijk goed naar de prent van Hokusai. De prent is opgedeeld in drie delen:

1. Voorgrond (eerste golf)
2. Middengrond (grote golf)
3. Achtergrond (de berg Fuji)

Perspectief betekent:
het punt van waaruit
je naar iets kijkt.

Iets dat dichterbij
staat lijkt groter
dan iets dat in de
verte staat.





Katsushika Hokusai 葛飾北斎 (1760-1849)
Onder de golf bij Kanagawa (Kanagawa oki nami ura 神奈川沖浪裏)